

RESEBERÄTTELSE 6 FEBRUARI – 22 FEBRUARI 2024

Återigen dags att byta vintervädret i Sverige mot några veckor sommar i Kenya, fråga mig inte vilken gång i ordningen efter min första resan 2005.

Den här gången hade jag sällskap med två förstagångsbesökare, Stefan och Erik. Vi reste med Qatar via Doha, ett bra val, förutom två ganska jämnlånga flygsträckor också förmånen att få riktiga bestick till maten.

Richard, vår pålitliga taxichaufför, ordnade allt till det bästa i Nairobi och på United Kenya Club är välkommandet varmt och hjärtligt. Där stannade vi 2 dagar och fick besök av "våra" ungdomar som bor i Nairobi eller i Mombasa.

På tredje dagen blev vi hämtade för en två-dagars safari i Masai Mara. Varje gång nya upplevelser bland lejon, bufflar, flodhästar, krokodiler, zebror, giraffer och många olika hjortdjur.

Söndag eftermiddag anlände vi hemma hos Felix och Vicky och deras dotter Grace. Känns mycket bra att ha ett hemma även i Kabondo, där tupporna tycker att vi ska vakna långt före soluppgången.

Stefan och Erik stannade några dagar för att sen fortsätta vid Victoriasjön, innan vi återförenades på Kisumu flygplats inför hemresan.

Hill start, Friends of Kabondos samarbetsorganisation och jag hade ett möte i Felix trädgård. Från Hill Start var Felix, Victor, Dorcas, Nereah och Jared närvarande. Tyvärr fick jag skrota idén om att överlämna brunnen och vattendistributionen med lite festligheter. Hill Start kommer att avsluta vattenkommittén och själva ta över hur vattnet ska distribueras. De har också lagt ner idén med en vattenkiosk och vill i stället dra tre huvudledningar ner genom byn från brunnen. Hushållen får sen ansluta till närmaste ledning tillsammans med en vattenmätare. Hill Start kommer att avläsa mätarna och ta in betalningen.

En eftermiddag hade Philgona, som ansvarar för Maktaba Ndogo-biblioteken, bjudit in några närliggande skolor för att utbyta tankar och erfarenheter av böckerna. Från St Christine kom ansvarig lärare Beatrice med 3 elever och från Pala kom lärare och 4 elever. Alla vittnade om hur glada och tacksamma de är över alla spännande och

lärorika böcker de får möjlighet att läsa. St Christines elever skulle tillbaka till skolan och skriva en examensuppsats. Vi pratade om hur de kunde inspireras av de böcker de läst. En pojke var glad över att han blivit bättre på stavning.

Den nya styrelsen i House of Rescue, som ju, utanför Friends of Kabondos organisation, hanterar stipendier till gymnasieelever, består nu av Felix, Victor, Philgona, Dorcas och Alex. Felix kunde tyvärr inte vara med på vårt möte p.g.a sjukdomsfall i familjen. Vi övriga samlades och delade bra idéer för framtiden.

Jag besökte St Christine och Anyona skolor. Alltid roligt att växla några ord med dem jag träffat under mina snart 20 år i byn, samtidigt se att nya medarbetare tillkommer. Flera uttryckte glädje och tacksamhet över vårt vattenprojekt och var tydliga med att de tog för givet att vattnet måste kosta för att få in pengar till underhåll och någon anställd.

Tiden går fort när man trivs och tanken att stanna längre nästa gång dyker alltid upp sista kvällen. Till dess har jag många tankar att bearbeta och följa upp med all FoKare och stipendieverksamheten.

Ingrid



Hill Start meeting med Ingrid



Lärare Eveline och elever från Tala school, Philgona och Ingrid



Läraren Beatrice med 3 elever från S:t Christine



Den morgonpigga tuppen