

Reserapport Kabondo januari 2023

Vattenprojektet

Vi gick upp till borrhplatsen och såg brunnen med utloppsrör och vattenmätare, som för dagen visade att 331 m³ har pumpats hittills. Mätaren installerades i slutet av augusti, så man har ju inte pumpat särskilt mycket hittills. Vi försökte få uppgift om hur många timmar per dag pumpen arbetar, men det fanns inga uppgifter om detta.

Den stora VVS-firman Davis & Shirliff räknade ut att vi behövde 16 solpaneler för att driva pumpen. När de sedan kom och installerade elströmmen visade det sig att det bara behövdes 10 paneler för att producera tillräckligt med ström till pumpen, så 6 paneler är monterade på ställningen men inte anslutna till Sunverter /konvertern som skickar ström till pumpen.

Det lilla murade huset som vi var tvungna att bygga för alla elinstallationer, både nätkraften från Kenya Power och solelen är välbyggt och har en ståldörr. De vill gärna måla huset och skriva projektnamnet HILL START WATER PROJECT på väggen. De vill ha ca 600 kr för detta ändamål.

Markägarna där brunnen är borrhad har fått en vattenkran enligt överenskommelse.

Nära Ologi Spring har man byggt ett tappställe med 3 kranar där man nu kan hämta vatten i plastdunkar.

Vi träffade den valda vattenkommittén. Ordförande heter Sylas Akoko, rektor på en gymnasieskola en bit bort. Sekreteraren Walter Obunyo jobbar med vattenrening och verkar väl insatt i vattenbranschen. Johnstons fru Dorcas är kassör. Hon är den som till att börja med kommer att ha hand om avgifterna som betalas in, men så snart som möjligt måste någon anställas för att sköta ekonomin. Victor är påtänkt för denna syssla. De har redan ett bankkonto för ändamålet. Kommittén har fastställt avgifterna för både dunkar och för privata anslutningar till vattennätet.

Enligt ordförande Sylas måste vattenkommittén först bli registrerad hos vattenmyndigheten innan de kan börja ta betalt, annars riskerar de att anklagas för illegal vattenförsäljning. De intygade att de nu hade hittat rätt kontor att gå till för att få registreringen gjord. Vi betalade 20,000 KES till Victor som reseersättning för styrelsen att åka till Kisumu och ordna detta.

Vattenkommitténs styrelse gjorde ett seriöst och ambitiöst intryck, vi håller tummarna för att den tröga byråkratin inte sätter fler käppar i hjulen.

Michael från EWB ringde medan vi var där och vi hade ett kort möte med Felix. Vi behöver deras hjälp för att få ordning på inkoppling av solpaneler för maximal drifttid för pumpen och även för dimensionering av rörledningarna.

Vattnet är inte riktigt klart, antagligen läcker det in ytvatten i borrhålet. Michael förklarade för Felix vad han behöver göra för att rätta till detta, det behövs ett gjutet skydd kring själva borrhålet.

Torrtiden har pågått några veckor och kan fortsätta ett par månader till, så behovet av vatten är stort. Det är nog bra, det gör att alla anstränger sig lite extra för att få allt att fungera.

Ologi Spring

Vi besökte denna källa, vårt första vattenprojekt från 2015. Den rinner och används flitigt, men det såg inte snyggt ut. Jord och bråte och decimeterdjupt vatten har samlats på plattan där de ställer sina dunkar. Två av våra högskolestudenter, Brian och Alex, hörde vår klagan och erbjöd sig att fixa till ett nytt gjutet golv med god avrinning. Felix hjälpte dem att beräkna material och gjuta betongen. Det gjordes sista dagen vi var där, så vi hann inte se det färdiga resultatet. Bilder finns. Kostnaden blev ca 3000 kr.

KAROPA och TAK 2.0

James kom och berättade sin historia: några i Karopa, osäkert hur många, men enligt James de tre som skrev på det förfalskade bankkontoutdraget (James, Martin och Judy), tyckte att de borde få ut mer av projektet och beslöt att behålla pengar för egen del när de tog ut de sista projektpengarna i november 2019.

James var ångerfull och av andra fick vi veta att hans anseende i byn hade rasat, så han har inte gått oskadd genom detta.

Vi träffade hela Karopa-gänget på ett nyöppnat "motell" i byn. Alla fick säga sitt och det framgick att de ansåg att problemen hade börjat under våren 2019. Dåligt ledarskap framhölls som huvudorsak, särskilt Martins dubbla roller som styrelseledamot (=arbetsgivare för de projektanställda) och heltidsanställd på kontoret som arbetsledare för de tre fältarbetarna Paul, Mercy och Judy. Alla intygade att projektkontoret inte hade fungerat under det sista halvåret, varken James eller Martin hade varit på plats och de tre fältarbetarna hade inte fått ut löner eller resebidrag. Projektet tynade bort och pengarna försvann som sagt ner i någras fickor.

All inventarier från projektet finns hemma hos Martin, som beklagade sig att det kostade honom utrymme och pengar att härbärgera tält och stolar m m. Men vi fick också veta att de hyrs ut då och då, och Martin får väl in hyra då.

Efter att alla fått säga sitt förklarade de att de ville återuppliva Karopa. Vi sa att det fick de väl gärna göra, men inte med FoK som partner. Om de startar om och använder inventarierna i verksamheten är det ok, annars ska de lämnas vidare till någon annan aktiv förening i byn, allt enligt kontraktet som skrevs mellan Karopa, FoK och Forum Syd.

Förslag till brev till Karopa bifogas, vi får ta upp det vid nästa styrelsemöte. Kalaset vi bjöd på kostade 350 kr.

Vi besökte också **Svens och Mercys projekt Koderas farm.**

Bilder kommer separat.

Vi får berätta mer när vi ses den 21 februari.

Margareta